

Περί διοδίων και ηθικών

ΔΙΟΔΙΑ:

Κυρίαρχο θέμα. Πρέπει να πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν το δρόμο (δηλαδή ΔΙΟΔΙΑ) ή κανείς που σημαίνει όλοι οι φορολογούμενοι (δηλαδή όχι ΔΙΟΔΙΑ). Και προφανώς αναφερόμαστε στον Αξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, που έχει κατασκευασθεί αποκλειστικά με χρήματα των φορολογουμένων και για τη χρήση του από Ι.Χ. ελληνικών πινακίδων.

Η κυβέρνηση - η πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής - τα ΜΜΕ και το σύνολο σχεδόν των επαϊόντων της ΕΛΙΤ Δημοσιογραφίας έχουν ΑΠΟΨΗ. Και την διατύπωνουν χωρίς ερωτηματικά. Προφανώς και πρέπει να πληρώνουν το δρόμο αποκλειστικά αυτοί που τον χρησιμοποιούν.

ΓΙΑΤΙ να πληρώσω εγώ για κάτι που δεν χρησιμοποιώ αρθρογραφεί φανατικό στα ΝΕΑ ο κύριος Πρετεντέρης. ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ; ΙΣΧΝΟΣ

Από πρόθεση - άγνοια ή και τα δύο;

Ας δούμε όμως και μια άλλη άποψη.

Τι λόγους έχει ο κύριος Πρετεντέρης να αφήσει την Αθήνα χρησιμοποιώντας τα διοδία, εκτός της αναψυχής τους;

Σχεδόν κανένα.

Ακόμη και για την αναψυχή του εκτός Αθηνών, μπορεί



Του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πολιτικού Μηχανικού

να αποφύγει τα διοδία χρησιμοποιώντας το Ελ. Βενιζέλος, ή το λιμάνι.

Και ερχόμαστε ενδεικτικά στον Καρδιτσιώτη. Πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσει διοδία διότι: Α. Τα παιδιά του σπουδάζουν Αθήνα.

Β. Όλες οι υπηρεσίες αιχμής βρίσκονται στο κέντρο. Γ. Όλες οι αξιόπιστες υπηρεσίες Υγείας βρίσκονται στο κέντρο.

Δ. Όλες οι αξιόπιστες υπηρεσίες διασκέδασης βρίσκονται στο κέντρο.

Ε. Το Μέγαρο Μουσικής βρίσκεται στο κέντρο.

ΣΤ. Όλα τα καθαρά αθλητικά γεγονότα διαδραματίζονται στο Κέντρο.

Η. Το Αεροδρόμιο βρίσκεται στο κέντρο.

και για να μην το κουράζουμε.

Για τα πάντα πρέπει να επισκεφθούμε το κέντρο.

Επομένως:

Υποχρεωτικά το συντριπτικό ποσοστό των διοδίων τα πληρώνει η επαρχία.

Η επαρχία όμως συμμετείχε αναλογικά στην κατασκευή:

1. Των Αεροδρομίων Ελ. Βενιζέλος - Μακεδονία

2. Στην κατασκευή των Νοσοκομείων

3. Στην κατασκευή των Αθλητικών κέντρων

4. Στην κατασκευή του Μεγαρόμου Μουσικής

5. Στην κατασκευή του Μετρό της Αθήνας και όχι μόνο.

Τι δίδει όμως το δικαίωμα στους προνομιούχους των Αθηνών να μας αντιμετωπίζουν ως ηλίθιους και όχι μόνο.

Μα προφανώς η ανοχή μας διαχρονικά.

Δεχόμαστε ΑΠΡΙΟΡΙ το άπιστο της κατανομής των πόρων, το άπιστο της κατανομής σε κάθε τομέα του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι.

Τελευταίο κραυγαλέο δείγμα ολοκληρωτικής κοροϊδίας και απαξίωσης συμπεριφοράς, αποτελούν οι προφάτως τελεσθέντες Ολυμπιακοί Αγώνες.

Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας και όχι της Ελλάδας

Κόστος αγώνων 50 δισ.

Αλλάξαν την μορφή της

Αθήνας και των κατοίκων της, ανεβάζοντας κατακόρυφα και τις αξίες γης και ακινήτων.

Ποιός πλήρωσε το κόστος; ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΑΙΟΙ;

Προφανώς όχι. Πληρώσαμε και εμείς.

ΔΙΚΑΙΟ; ΑΔΙΚΟ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ.

Καθόσον για κάτι που πλήρωσαν όλοι, πρέπει να έχουν συμμετοχή στα οφέλη αντίστοιχα όλοι.

Αντιλαμβανόμενη η κυβέρνηση την πιθανότητα αντίδρασης των ηλιθίων,

Αντικαθιστώνει το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004 και δεσμεύεται για τα επόμενα χρόνια στην ανισοκατανομή των πόρων υπέρ της επαρχίας.

Ποιό από τις ανωτέρω δεσμεύσεις υλοποιήθηκε;

Απολύτως καμμία.

Για επιβεβαίωση του δόγματος «βασική προϋπόθεση για να μην τηρηθεί μια δεσμευση είναι να υπάρχει δεσμευση».

Η ίδια διαχρονική αντιμετώπιση. Και τι επιβεβαίωση των ανωτέρων τριπλασιάσαν και τη χρήση του δρόμου προς το αυτοκρατορικό κέντρο και ενώ επιδοτούμε διαχρονικά και τις Αστικές κοινωνιώσεις των Αθηναίων, σε μια αποθήωση μεγαλοθυμίας και ανταπόδοσης το κράτος των Αθηνών καταργεί τους προγραμματισμένους Με-

σογειακούς Αγώνες, το μοναδικό Αθλητικό γεγονός, στην ιστορία της Θεσσαλίας, και ταυτόχρονα διαφημίζει την διεξαγωγή των «Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011» από 25 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 2011, με το ανεπαλγίτο. «Το έτος 2011 η ΕΛΛΑΔΑ, θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Τους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 2011».

Εδώ όμως ανακύπτει ένα βασικό ερώτημα.

Όταν απλοί πολίτες διατυπώνουν θέσεις και απόψεις που όπτονται αρμοδιοτήτων άλλων Θεσμικών Οργάνων, κάπου υφίσταται έντονο κενό ικανής εκπροσώπησης από τα θεσμοθετημένα όργανα.

Ουδείς Βουλευτής του Ν. Καρδίτσας και Θεσσαλίας γενικότερα.

Ουδείς Πολιτευτής Ουδείς Δήμαρχος

Ουδείς εκπρόσωπος της Νέας Περιφερειακής Δομής

εκφράσθηκε περί των διοδίων και όλων των ανωτέρω περιγραφέντων. Προτιμούν την διατύπωση απόψεων για αυτά που μας χωρίζουν, παρά για αυτά που μας ενώνουν.

Γιατί άραγε;

Προφανώς υπάρχει απάντηση αλλά επί του παρόντος

ας μην διατυπωθεί.

ΟΙ ΛΑΟΙ ΥΠΟΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

Ζωηρά παραμένουν ακόμη στη μνήμη μας τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008, όταν πυρπολήθηκε και καταστράφηκε το κέντρο των Αθηνών, με αφορμή το θάνατο του ατυχού μαθητού Γρηγοροπούλου.

Από τα ΜΜΕ είχαμε πληροφορηθεί τότε, πως οι συγκεντρώσεις του εξαργιωμένου πλήθους επετεύχθηκαν με SMS. Με αυτά κάποιοι άγνωστοι, προφανώς κακών προθέσεων καλούσαν τους λήπτες των μηνυμάτων τους, να προσέλθουν στο κέντρο των Αθηνών, ορισμένη ώρα και για συγκεκριμένους σκοπούς.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Παρέμεινε σε πολλούς η απορία ποιοί ήταν αυτοί που εγγυώζαν τον αριθμολόγιο των κινητών τηλεφώνων των καλουμένων και ενδεχομένως την προθυμία τους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση και να συμμετάσχουν σε βίαιοπραγίες, κατά αθών και ανεύθυνων για τον άνω θάνατο πολιτών. Είχε επισημανθεί τότε, από μερικούς καταστηματαρχές του κέντρου, που είχαν ευρεθεί συμπληρωματικά στα καταστήματα τους, για την αυτοπροστασία τους, πως ορισμένοι επικεφαλής των ομάδων διαδηλωτών, συνομιλούσαν δια των κινητών τηλεφώνων τους με αγνώστους στην αγγλική γλώσσα. Οι ψύχραιμοι αναλυτές των γεγονότων θεωρούσαν τότε την παρατήρηση αυτή ως ενέχουσα καχύποπτη παρεξήγηση των ομιλούντων στα αγγλικά, αφού η γλώσσα αυτή είναι τόσο διαδεδομένη, μεταξύ των νέων ανθρώπων. Εν τούτοις πολλοί σκεπτόμενοι Έλληνες, εκτιμώντας τον άνω τρόπο συγκεντρώσεων των καταστροφικών, ως ένδειξη, αν όχι απόδειξη, υπέρβασης και λειτουργίας στην Ελλάδα ενεργού μηχανισμού πολιτικής αποσταθεροποίησης.

Ήδη, από τα ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε προσφάτως και πάλι, ότι και οι συγκεντρώσεις, τόσο του πλήθους που ζήτησε την παραίτηση του Προέδρου της Τунησίας, όσο και αυτού που κατέλαβε τις πλατείες του Καΐρου, με επίμονο αίτημα να φύγει από την εξουσία ο Μουμπάρακ, είχαν επιτευχθεί δια σημάτων SMS!

Περατωτέρω έγινε γνωστό, ότι των ανωτέρω κινητοποιήσεων και παραιτήσεων, είχε προηγηθεί Συνέδριο εκπροσώπων των Αραβικών Κρατών, κατά το οποίο, μία αμερικανική πρόταση υπέρ του Ισραήλ, αποκρούστηκε από τον πρώην Τунήσιο Πρόεδρο και τον Μουμπάρακ.

Στο μεταξύ οι λαϊκές εξεγέρσεις επεκτάθηκαν στην Αλγερία, στην Υεμένη, στο Μπαχρέιν και στο Ιράν, όπου οι διαδηλωτές λιθοβολήσαν τις ειδικές δυνάμεις στην Τεχεράνη. Ενώ στο Κουβέιτ, η ηγεσία προσεπάθησε να αποτρέψει τις διαδηλώσεις δι'επιδοτήσεως κάθε πολίτη με 3.500 δολάρια.

Στην Αίγυπτο, οι Αμερικανοί λέγεται πως ζήτησαν ως Αντιπρόεδρο τον Σουλεϊμάν, πρώην αρχηγό των Μυστικών Υπηρεσιών της χώρας. Ο Μουμπάρακ αποδέχθηκε το αίτημα τούτων Αμερικανών και διόρισε Αντιπρόεδρο τον Σουλεϊμάν, στον οποίον και μεταβίβασε τις εξουσίες του Προέδρου. Άλλ' οι Αμερικανοί, φοβούμενοι μήπως ο Μουμπάρακ ανακαλέσει αυτές αργότερα, αν παραμείνει στην Προεδρία, ενεδράρυναν τα πλήθη στην αξίωση τους για την άμεση αποχώρησή του. Ο τελευταίος να μην αποχώρησε εν τέλει της Προεδρίας, μετεβίβασαν όμως τις εξουσίες του, όχι στον Σουλεϊμάν, αλλά στο Στρατό, ασφαλώς με τη βεβαιότητα, ότι το στράτευμα διακατέχεται από εθνικιστικά αισθήματα.

Ο Αιγυπτιακός στρατός ζήτησε την άμεση επιστροφή στην ομαλότητα, ενώ τη χώρα κατακλύζει κύμα απεργιών. Και οι αντικαθεστωτικοί ανακοίνωσαν νέες μαζικές διαδηλώσεις, με μόνο αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας.

Όσο και εάν ερμηνευθούν τα γεγονότα αυτά καλοπροαίρετως, με την αισιόδοξη εκδοχή, ότι οι σύγχρονοι ηγεμόνες της γης δεν παρεμβαίνουν στις πολιτικές εξελίξεις των χωρών, γεννώνται σε πολλούς σκεπτόμενους ανθρωπίνως αμφιβολίες, εάν αυτό είναι δυνατόν να αληθεύει για τα κράτη της Μεσογείου, καθώς και μελαγχολικές σκέψεις για την πορεία της ανθρωπότητας.

ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πατρία μου μικρή, ας όψονται οι υπεύθυνοι, κείνοι οι δολεροί, που σε κατασπαράξανε για νάνοι οι ίδιοι, πλούσιοι, ισχυροί και γίναν όλα ερείπια, οι νόμοι σου, οι αξίες, η ηθική, θούρκος κατάντησε η ζωή, άδικη και σκληρή.

Το δίκιο αλίμονο από εκείνους πρέπει για ν' αποδοθεί. Ξεδιάντροπα χλευάσουν, κάνουν μας λένε υπομονή.

Και φοβερό την άλλη τη στιγμή, με νόμους απειλούνται, να μπουέ οι αθώοι φυλακή, γιατί δεν αποδίδουν και τη στερνή δραχμή.

Μέσα σ' αυτό το θούρκο σου πατρίδα μου μικρή, χτυπιέται η νιότη σου, το άνθος σου, η ψυχή, που πάντα εκεί στηρίζεσαι αλλιώς θάχες χαθεί.

Στη ξενιτιά τη διώχνουνε για μια μπουκιό ψωμί.

Τα νιάτα σου τα φλογερά μου σπαταλάς στην ξενιτιά, εδώ δώσε τη φλόγα σου, λάβρος η απαρήμενή σου λεβεντιά,

Ρίξου στις μάχες, με όπλα τη τιμή, το δίκιο και την αρχοντιά, είσαι το μέλλον της πατρίδας, εκείνοι τρακτικά.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ,

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ

Είναι αλήθεια ότι ο σπόρος του κακού έπεσε πριν από χρόνια σ' αυτό το ξέφραγο "χωράφι" που λέγεται Ελλάς. Το δέντρο μεγάλωσε, γιγαντώθηκε θα έλεγα εγώ, και έφτιαξε καρπούς που τώρα, είτε μας αρέσουν είτε όχι, είμαστε αναγκασμένοι να τους γευτούμε. Και όλα αυτά επειδή κάποιος άρρνος πολιτικός και διαχειριστής του δημοσίου πλούτου που πληρώνονταν από τον ελληνικό λαό να τον προστατεύουν και να του διαφυλάζουν την περιουσία τους, αυτοί έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Τον λήστεψαν, τον πρόδωσαν, τον ντρόπισσαν και τον όδηγησαν στο χείλος του γκρεμού!

Φυσικό είναι τώρα να νιώθουμε όλοι αγανακτισμένοι και προδομένοι. Είναι σα να βγάλαμε τους λύκους να φυλάζουν τα πρόβατα! Και αφού οι λύκοι έφαγαν και χόρτασαν εξαφανίστηκαν. Έμεινε τώρα το μαντρί έρημο, ξέφραγο, και εντέλει άπροστάτευτο. Ήρθαν οι ευρωπαϊκές αρκούδες και τα αμερικάνικα τσακάλια για να δουν τι έγινε και να εκτιμήσουν τη ζημιά! Και αποφανθήκαν ότι το μαντρί θέλει στήσιμο απ' την αρχή. Και για να στηθεί από την αρχή πρέπει λένε να τους γράψουμε το ακίνητο στο όνομά τους! Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αυτοί θα έχουν τα κλειδιά, αυτοί και τα καρδάρια, για να αρμέγουν το γάλα από δώ και πέρα.

Καλά να πάθουμε! Όπως στρώσαμε το κρεβατάκι μας, έτσι θα κοιμηθούμε!

Ευτυχώς που η κυβέρνηση δείχνει μεγάλη ευαισθησία και σπεύδει να προστατεύσει τους αδικημένους και φτωχούς τραπεζίτες! Έτσι αποφάσισε να χορηγήσει ένα μικρό δάνειο (εγγύηση) τριάντα δισεκατομμυρίων για να μπορέσουν να κινηθούν οι άνθρωποι! Και αν μερικοί αναρωτιούνται που θα τα βρει η κυβέρνηση όλα αυτά τα λεφτά, η απάντηση είναι



Του ΑΛΕΞΗ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ Εκπαιδευτικού

πολύ απλή. Θα τα δανειστεί. Και αν πάλι προβληματίζονται ποιος θα πληρώσει τους τόκους και το δάνειο αυτό, και εδώ η απάντηση είναι το ίδιο απλή. Αυτός που πληρώνει πάντα! Ο ελληνικός λαός! Εγγυητής σημαίνει πληρωτής, έτσι δε λέμε; Η μήπως έχει κανείς την εντύπωση ότι θα τα πληρώσουν αυτοί που βάζουν υπογραφή, τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι τους εξουσιοδοτήσαμε να το κάνουν! Τώρα γιατί παραπονιούμαστε; Καλά να πάθουμε!

Βεβαίως η δικαιολογία για αυτή την πράξη είναι ότι πρέπει να κινηθεί η αγορά. Να μπορέσουν οι τραπεζίτες να χορηγήσουν μικρόδάνεια για να ανοίξουν οι δουλειές. Δηλαδή στέρεψαν οι τραπεζίτες από λεφτά; Και που πήγαν; Στην Ελβετία; Στην Κύπρο; Στο Τελ-Αβίβ; Μήπως δεν ξέρουν ποιο είναι; Μα, εδώ έχουν όλον τον κόσμο καταγραμμένο στα κατάστητά τους και ξέρουν ακόμα και τι νούμερο παπούτσια φοράμε είναι δυνατόν να μας λένε ότι προστατεύονται από το τραπεζικό απόρρητο; Ποιο απόρρητο; Τα πάντα είναι γνωστά. Αλλά οι καταθέτες στην Ελβετία, και σε μερικά άλλα χρηματοπιστωτικά (εξουσιαστικά) κέντρα, φαίνεται ότι είναι ονόματα της ίδιας παρέας και φυσικά κόρακα κοράκου μάτι δε βγάζει.

Οι τραπεζίτες (όχι οι εργαζόμενοι στις τράπεζες), για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, είναι αυτοί

που πάντα εκμεταλλεύονται τους καταθέτες και τους δανειολήπτες. Δύσκολη δουλειά! Ανάγκασαν την πολιτεία να θέσει εκτός νόμου τους διάφορους τοκογλύφους επειδή ανταγωνίζονται τα συμφέροντα των τραπεζών. Έτσι οι τραπεζίτες είχαν, και έχουν, την ευχέρεια να παίρνουν τις καταθέσεις από τους μεν και να τις δανειζουν στους δε, με πολλαπλάσια διαφορά κέρδους. Δηλαδή "καρμπινάτη" αισχροκέρδεια! Και όλα αυτά να γίνονται υπό την εγγύηση του κράτους. Δηλαδή τράπεζες και κυβερνήσεις είχαν, και έχουν, πάντα έναν συνεταιριστικό δεσμό μεταξύ τους. Γι' αυτό και αλληλοβοηθούνται σε κάθε δύσκολη στιγμή. Θυμάστε τι έγινε με την Τράπεζα Πειραιώς. Άλλος ξετίναξε την τράπεζα, και άλλος (ο λαός) πλήρωσε τα σπασμένα!

Μερικοί υποστηρίζουν ότι δεν ευθύνονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις για την τωρινή κατάσταση της χώρας. Και μάλιστα προσθέτουν ότι μπορεί να υπήρχε διαφορά και κακοδιαχείριση αλλά οι κυβερνήσεις δεν γνώριζαν ότι γινόταν τέτοια πράγματα. Αν δεχθούμε αυτή την άποψη τότε πρέπει να δεχθούμε και την άλλη που λέει ότι κυβερνήσεις που δεν ξέρουν, ή δεν καταλαβαίνουν, τι συμβαίνει στον κρατικό μηχανισμό, είναι ανίκανες και ακατάλληλες για να κυβερνήσουν. Συνεπώς, ή ήξεραν και δεν μίλούσαν οπότε τεκμηριώνεται η ενοχή τους, ή πράγματι δεν ήξεραν και αποδεικνύεται ότι ήταν ανίκανες και ακατάλληλες να κυβερνήσουν τον τόπο. Ας διαλέξουν όποια εκδοχή θέλουν. Η ευθύνη τους είναι αυταπόδεικτη. Και ίσως από αυτού να ηγάζει και η στάση των κυβερνώντων απέναντι στο λαό και απέναντι στους συνειδητούς τους. Καμία προσπάθεια δεν έγινε να γεμίσουν τα ταμεία της χώρας, και να πληρωθεί το

χρέος, από εκείνους που τη χρέωσαν και τη λήστεψαν.

Αντί αυτού ακούμε για "τονωτικές ενέσεις" 30 δισεκατομμυρίων ευρώ εγγύηση (κάπου 10 τρισεκατομμύρια δραχμές!!) προς τις τράπεζες. Ακούμε επίσης για καινούρια απόσυρση αυτοκινήτων με προτροπή να τρέξουν, οι ενδιαφερόμενοι (αφελείς) να προλάβουν την ευκαιρία! Είναι λείο νέο κυβερνητικό μέτρο για να τონώσει την αγορά. Ποια αγορά; Τη δική μας ή της Γερμανίας; Μην τρελαθούμε! Δηλαδή να αγοράσουν οι Έλληνες καινούρια αυτοκίνητα αποσύροντας τα παλιά, τα οποία μετατρέπονται σε παλιοσίδηρα και επιστρέφουν ξανά στη χώρα εξαγωγής όπου εξασφαλίζεται πρώτη ύλη για τα εκεί εργοστάσια και άποψη για τους εργαζόμενους αλλοδαπούς. Βλέπετε πόσο ευεργετικά μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση; Αν αυτό δεν είναι κοροϊδία και εμπαιγμός μαζί τι είναι;

Ακούμε επίσης ότι επιτέλους οι θυσίες του λαού πίνουν τόπο. Αυτό ακούγαμε όλα τα χρόνια. Που πήγαν όλες αυτές οι θυσίες; Μήπως είναι τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που βγήκαν έξω από τη χώρα, τον τελευταίο καιρό, γιατί ήταν μάλλον παράνομα και φοβήθηκαν μην τα χάσουν; Και που τα πήγαν; Δεν ξέρετε ποιοί έκαναν τις ανάληψεις; Εδώ πέντε χιλιάδες ευρώ πας να πάρεις και σου ζητάνε εκατό υπογραφές, αυτοί τα πήραν ανωνύμως; Βεβαίως δεν μπορούν να ανακινωθούν τα ονόματα αυτών γιατί κινδυνεύει η ζωή τους και έτσι πρέπει να γίνεται. Οι αρχές όμως τους ξέρουν. Ας φροντίσουν λοιπόν να μάθουν ποιοί από αυτούς τα είχαν κερδίσει νόμιμα και ποιοί παράνομα. Ύστερα οι παράνομοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να κατασχεθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, και οι άλλοι,

οι "νόμιμοι" να πληρώσουν το ανάλογο τίμημα της εξαγωγής συναλλάγματος και τον ανάλογο φόρο που αντιστοιχεί στην αξία του ρευστού που κατέχουν στο εξωτερικό. Ο λαός δεν ζητά τίποτε το παράλογο. Ούτε αρνείται να πληρώσει. Απλώς θέλει να δει, και να νιώσει, ότι οι νόμοι της πολιτείας είναι ίδιοι και ισχύουν για όλους το ίδιο.

Οι πολίτες δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν αδικίες και άνιση μεταχείριση διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων. Δεν μπορεί να τρώνε πάντα οι λίγοι και να πληρώνουν οι πολλοί. Να βλέπουν μεταμυσσούντες προσθήκες (τσόντες) σε νομοσχέδια που ψηφίζονται με την διαδικασία του κατ'επίγοντος και να λένε τι καλά που πάμε! Το ένα κόμμα να ψηφίζει νόμους παραγραφής κακουργημάτων και το άλλο να κλείνει τη Βουλή άρον, άρον για να παραγραφούν παρόμοια αδικήματα και οι πολίτες που δεν έφτιαξαν σε τίποτε να στυβούνται και να ξεουμίζονται. Πώς να μην αντιδράσουν με τέτοια πράγματα;

Ξεχνάνε όμως οι πολιτικοί μερικά πολύ βασικά πράγματα: Πρώτον, ο φτωχός και ξεζουμισμένος δεν έχει πλέον τίποτε να χάσει και γίνεται όλο και πιο προκλητικός. Δεύτερο, εκείνοι που έχουν ακόμα λεφτά δεν θέλουν να πληρώσουν γιατί βλέπουν ότι τα λεφτά τους πάνε στράφι, τα οικειοποιούνται άλλοι και τους κοροϊδεύουν και από πάνω. Τρίτον η αλαζονεία και η κοροϊδία των κυβερνώντων οδηγεί πάντα σε συγκρούσεις που βλάπτουν πιο πολύ τους έχοντες παρά τους μη έχοντες. Η Γαλλία του 18ου αιώνα, η Ρωσία, η Περούα και η Αίγυπτος του 20 ου αιώνα είναι διδακτικά παραδείγματα για όλους μας. Για τους πολιτικούς μας δεν είναι;